

Zondag 29 augustus 2021, 10:00 uur - Leesdienst

Tekst: **Jesaja 49:14-16**

Doch Sion zegt: De HEERE heeft mij verlaten, en de HEERE heeft mij vergeten.

Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten, dat zij zich niet ontferme over den zoon haars buiks?

Ofschoon deze vergate, zo zal Ik toch u niet vergeten.

Zie, Ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd; uw muren zijn steeds voor Mij.

Thema: **Goddelijk onderwijs aan een moedeloos Sion**

1. Een droevige klacht,
2. Een liefdevolle heenwijzing,
3. Een krachtige verzekering.

Liturgie:

Psalm 31:19

De tien geboden des Heeren: 9

Lezen: Jesaja 49: 7-26

Psalm 77: 6

Psalm 103:5

Psalm 103: 6

Psalm 89:1

Leestip:

- Johannes 10
- Jesaja 45
- Spreuken 23

Gespreksvragen:

1. Jesaja schetst in vers 14 een droevige klacht. Hoe kan verstrikking in ongelof, twijfel en moedeloosheid ontstaan? Herkent u dit?
2. Sion klaagt over vergeten en verlaten. Wat bedoelt Jesaja en kunt u voorbeelden geven uit uw eigen leven?
3. In de preek noemt de dominee het zoeken van rust in de weldaden onjuist. Waarom is dat zo? Waar wijst hij op?
4. Jesaja schrijft over het tere beeld van een moeder met een pasgeboren baby. Welke overeenkomsten en verschillen ziet u tussen de moeder en de Heere?
5. De trouw van de Heere blijkt uit het 'in de beide handpalmen gegraveerd zijn'. Kunt u voorbeelden geven uit uw leven over de trouw van God?
6. Hoe is de verbinding te maken van vers 16 met het kruis van de Heere Jezus?
7. Welke les krijgt u in deze preek?

Voor de kinderen:

1. Kun je een voorbeeld geven van geduld dat je vader of moeder heeft?
Kun je ook een Bijbels voorbeeld geven?
Heb jij veel geduld?
2. De Heere zegt: Ik zal u niet vergeten. Wat is bijzonder aan deze tekst?
Vergeet jij wel eens wat?
3. Leg eens uit wat 'Ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd'.

Zondag 29 augustus 2021, 15:00 uur - Leesdienst

Tekst: Psalm 40 : 18

Ik ben wel ellendig en nooddruftig, maar de HEERE denkt aan mij; Gij zijt mijn Hulp en mijn Bevrijder; o mijn God! Vertoef niet.

Thema: Het slot van Davids psalm

1. Zijn klacht
2. Zijn geloofstaal
3. Zijn gebed.

Liturgie:

Psalm 4 : 4

Psalm 6 : 2

Lezen: Psalm 40 : 10 – 18

Psalm 40 : 8

Psalm 70 : 1

Psalm 72 : 6

Om na te lezen

- Psalm 42
- Mattheüs 15 : 21 -28

Citaat

“Dat de Kananese vrouw om ontferming riep, geeft aan dat zij ervan overtuigd was ontferming nodig te hebben. Zonder deze overtuiging zou de vrouw geen hulp bij een ander gezocht hebben. Maar als dat wel zo is, ja, dan roept zo iemand uit: ‘Ik word onderdrukt; wees Gij mijn Borg.’”

(A. Comrie, Het ABC van het geloof)

Gesprekspunten

1. Op welke manier herkent u/jij iets van dat uitlandig zijn, waar David over spreekt?
2. David klaagt, maar niet over de Heere. Waaruit blijkt hier zijn geloof?
3. Kent u/jij het gebed wat Comrie in het citaat noemt: “Wees Gij mijn Borg?”
4. Wat is geloof? (1 Petrus 2 : 7) Mag jij/u dat van harte beamen?

Voor de kinderen

1. Heb jij vandaag aan de Heere gedacht? Waarom denk je dat dit nodig is?
2. Kon David zonder de Heere? En jij? Waarom wel/niet?
3. Waarom noemde David de HEERE ‘zijn Bevrijder’? Waar was David van bevrijdt?
4. Hoe komt het dat het zo’n wonder is als je weet dat de Heere aan je denkt?

Zondag 29 augustus 2021, 19:00 uur - ds W. Harinck

Tekst: **Job 42: 5 – 7**

5 *Met het gehoor des oors heb ik U gehoord; maar nu ziet U mijn oog.*

6 *Daarom verfoei ik mij, en ik heb berouw in stof en as.*

7 *Het geschiedde nu, nadat de HEERE die woorden tot Job gesproken had, dat de HEERE tot Elifaz, den Themaniet, zeide: Mijn toorn is ontstoken tegen u, en tegen uw twee vrienden, want gijlieden hebt niet recht van Mij gesproken, gelijk Mijn knecht Job.*

Thema: **Job op de plaats van berouw**

1. Het spreken van God,
2. Het buigen onder God,
3. Het berouw voor God.

Liturgie:

Psalm 29: 2

Geloofsbelijdenis

Psalm 116: 10

Lezen: Job 42: 1 – 17

Psalm 62: 1

Psalm 145: 6

Psalm 42: 7