

Paasfeest in onze wijk!



Kom je ook op **zaterdag 30 maart** tussen 10.00 uur en 12.00 uur?
Er is koffie en **lekkers** voor iedereen.
En voor de kinderen is er een spel om in kleuren te ontdekken waarom het **feest** is met Pasen. Zien we u/jou ook?

Spel

Voor alle kinderen van 4-12 jaar is er een spel met 5 leuke activiteiten. Ontdek samen wat geel, zwart, rood, wit en groen te maken hebben met Goede Vrijdag en Pasen.

Waar moet ik zijn?

Iedereen is van harte welkom op het veld bij de kabelbaan naast de Sierra Nevadastraat.

*Iedereen is welkom,
van jong tot oud!*





**Jezus zei: Ik ben de Opstanding
en het Leven; wie in Mij
geloofd, zal leven.**

(Uit de Bijbel: Johannes 11:25)

Heb je nog vragen?

Neem dan contact op met
Thera Bravenboer, Karpatenstraat 13,
tel. 06-19977318

(Hier liggen ook extra
uitnodigingen.)

