

Zondag 26 september 2021, 10:00 uur - Leesdienst

Tekst: 1 Johannes 3:20

Want indien ons hart ons veroordeelt, God is meerder dan ons hart, en Hij kent alle dingen.

Thema: Het overwinnen van de twijfel en onzekerheid

1. De oorzaak van de twijfel en onzekerheid;
2. Het medicijn tegen de twijfel en onzekerheid;
3. De verlossing van de twijfel en onzekerheid.

Liturgie:

Psalm 35:1

De tien geboden des Heeren: 9

Lezen: 1 Johannes 3: 7-24

Psalm 88: 1

Psalm 139: 1

Psalm 140:13

Leestip:

- Mattheüs 14: 22-36
- 1 Johannes 2
- De zekerheid van de zaligheid (hoofdstuk 9), Ds. C. Harinck

Citaat:

'Wij geloven dat op elke geloofsdaad die wat duidelijker tot uiting komt, enige verzegeling volgt, hoewel de gelovigen zich dat menigmaal niet bewust zijn en er niet op letten, en daardoor vaak in twijfel blijven verkeren over hun staat tegenover God.'

'Als u het getuigenis van de Geest niet in uzelf kunt bespeuren, moet u door de Geest tot het water van de heiligmaking gaan. Dan zult u enige trekken van Gods beeld weerkaatst zien en ervaren dat u een lust hebt om alle zonden te doden.' (Alexander Comrie)

Gespreksvragen:

1. Hoe ontmaskert Johannes de gnostiek en Griekse wijsgeren. Wat is de kern van de ketterij die de kerk insluipt?
2. Wat noemt de dominee de oorzaak van de twijfel. Herkent u dat in uw eigen leven. Hoe kunt u het medicijn toepassen?
3. Johannes spreekt over merktekenen of kenmerken van christenen. Kun je enkele kenmerken uit de brieven van Johannes aanwijzen?
4. Kenmerken zijn niet de grond van de zaligheid, maar wel onmisbaar. Leg eens uit: wat is het nut?
5. Wat betekent 'God is meerder dan ons hart'?
6. Johannes noemt de kenmerken een bewijs van de echtheid van ons geloof. Wat betekent dat voor u?

Voor de kinderen:

1. Kijk eens naar de berijmde psalm 35: 1. Kun je uitleggen wat 'twisters' zijn? Weet je een ander woord voor 'bestrijders'. En wat is een 'rondas'?
2. Kun je één ding noemen wat je in de preek hebt gehoord?
3. Misschien heb je iets gehoord wat je niet goed begrijpt. Wat zou je aan je vader of moeder willen vragen?
4. Iemand die gelooft kan zich voelen als een scheepje op de woeste golven, dat een veilige haven zoekt. Kun je een tekening maken van zo'n schip? Je mag er een mooie tekst bij schrijven! Misschien mag je de tekening bij iemand uit de gemeente brengen.

Zondag 26 september 2021, 15:00 uur - Leesdienst

Heidelbergse catechismus zondag 34: De wet des Heeren

Vraag 92 **Hoe luidt de wet des Heeren?**

Antwoord *God sprak al deze woorden, Ex. 20:1-17 en Deut. 5:6-21:*

...

Vraag 93 **Hoe worden deze tien geboden gedeeld?**

Antwoord *In twee tafelen; waarvan de eerste leert, hoe wij ons jegens God zullen houden; de andere, wat wij onzen naaste schuldig zijn.*

Vraag 94 **Wat gebiedt God in het eerste gebod?**

Antwoord *Dat ik, zo lief als mij mijner ziele zaligheid is, alle afgoderij, toverij, waarzegging, superstitie of bijgeloof, aanroeping van de heiligen of van andere schepselen, mijde en vliede, en den enigen waren God recht lere kennen, Hem alleen vertrouwe, in alle ootmoedigheid en lijdzaamheid mij Hem alleen onderwerpe, van Hem alleen alles goeds verwachte, Hem van ganser harte liefhebbe, vreze en ere, alzo, dat ik eer van alle schepselen afga en die varen late, dan dat ik in het allerminste tegen Zijn wil doe.*

Vraag 95 **Wat is afgoderij?**

Antwoord *Afgoderij is, in de plaats des enigen waren Gods, Die Zich in Zijn Woord geopenbaard heeft, of benevens Hem, iets anders verzinnen of hebben, waarop de mens zijn vertrouwen zet.*

Thema: De wet in het stuk van de dankbaarheid

1. De wet als geschenk,
2. De wet als eis.

Liturgie:

Psalm 33: 2

Psalm 81: 11

Lezen: Jeremia 31: 27-40

Psalm 81: 12

Tien Geboden: 2

Tien Geboden: 9

Citaat: *“Ik ben de HEERE Uw God, dit is het grootste of het gewichtigste woord, dat God ooit, sinds de val van Adam, gesproken heeft; want hierdoor stelt Hij niet alleen Zijn eigen heerlijkheid en voortreffelijk wezen voor, maar in dat woord geeft Hij Zichzelf aan ons over tot onzen God.”*

Uit: Een schat van evangelische genade gedolven uit de berg Sinai. Ebenezer Erskine

Leestips:

- Exodus 20: 1-17, Deut. 5: 6-21 Tien geboden
- Mattheüs 4: 10 Den Heere uw God zult gij aanbidden en Hem alleen dienen.
- Psalm 81: 11
- Psalm 25

Gespreksvragen:

1. Wat zijn de drie functies van de wet des Heeren? In welk ‘stuk’ wordt Zondag 34 behandeld?
2. Hoe heeft de Heere Jezus de wet samengevat? Kunnen wij de wet volbrengen?
3. Als je andere goden dient en hebt, ben je eigenlijk een vijand van je eigen zaligheid. Leg dat eens uit.
4. Er is er Eén geweest Die de wet volkomen vervuld heeft. Uit welk kruiswoord blijkt dit vooral?
5. Welk vers uit de berijmde Tien Geboden laat zien dat het houden van de wet des Heeren voor Gods kinderen een liefdesopgave is?
6. Calvijn noemde ons hart een ‘fabriek van afgoden’. Herken je dat in je eigen leven?

Voor de kinderen:

1. De wet van de Heere vind je op twee plaatsen in de Bijbel. Waar?
2. Waarom wordt de wet elke zondagmorgen voorgelezen?
3. Noem eens een aantal afgoden uit deze tijd. Heb jij ook afgoden?
4. De Heere zegt ook tegen jou: ‘Ik ben de Heere, jouw God’. Probeer deze week daar elke dag eens aan te denken.
5. Zing vandaag samen Psalm 25: 6.

Zondag 26 september 2021, 19:00 uur - ds. M.H. Schot

Tekst: Lukas 18 : 10

Twee mensen gingen op in den tempel om te bidden, de een was een Farizeër, en de ander een tollenaar.

Thema: De gelijkenis van een farizeër en een tollenaar:

- 1) Beiden gaan naar de tempel,
- 2) Beiden bidden in de tempel,
- 3) Beiden komen uit de templel.

Liturgie:

Psalm 130: 1

Geloofsbelijdenis

Psalm 2: 7

Lezen: Lukas 18: 1 – 14

Psalm 36: 1, 3

Psalm 51: 3

Psalm 6: 9