

## Zondag 22 augustus 2021, 10:00 uur - Leesdienst

**Tekst: Markus 7 vers 34**

*En opwaarts ziende naar den hemel, zuchtte Hij en zeide tot hem: Effatha; dat is: word geopend.*

**Thema: De zuchtende Zaligmaker**

1. De oorzaak van Zijn zuchten
2. De houding bij Zijn zuchten
3. De vrucht door Zijn zuchten

**Liturgie:**

Psalm 42: 3

Psalm 119: 86

*Lezen:* Markus 7: 24-37

Psalm 40: 3

Psalm 71: 16

Psalm 71: 17

Psalm 116: 10

(diaconale collecte voor De Vluchtheuvel)

**Citaat:** De Heere weet waar de kwalen zijn. Hij steekt de vingers in de oren. De Heere wéét wat de nood is, waar het aan hapert: Hij raakt de tong aan. De Heere weet er van. En Hij zucht eronder met de innerlijke bewegingen van Zijn barmhartigheid. Bedenk toch dat dit wonder van deze genezing beschreven is, opdat wij het anker van onze hoop in Hem zullen uitwerpen.

*Ds. H. Hofman sr., in: De openbaring van Christus' heerlijkheid in de genezing van een doofstomme*

**Leestips:**

- Lukas 11: 14-23
- Jesaja 35
- Jesaja 53
- Romeinen 8: 18-27

**Gespreksvragen:**

1. Jezus neemt de dove man apart. Waarom doet Hij dat? Heeft Hij u of jou ook wel eens apart genomen? Waarom was dat?
2. De manier waarop Jezus de man geneest, is op z'n minst wonderlijk. Hij legt hem niet de hand op, zoals de mensen vragen, maar steekt Zijn vingers in de oren van de man, spuugt op Zijn vingers en raakt vervolgens de tong van de man aan. Welke les ligt hierin?
3. Dr. J. van Bruggen schrijft bij dit Bijbelgedeelte: 'Jezus' kracht ligt niet in vingers en speeksel, maar in het opzien naar de hemel'. Wat zou hij hiermee bedoelen?
4. Waarom is de genezing van deze dove man een openbaring van Christus' heerlijkheid? Wat zegt dit over Hem en over Zijn werk?
5. Zouden de mensen begrepen hebben waar het Jezus ten diepste om ging? Vergelijk vers 33-34 met vers 37.
6. Het thema van de preek is: De zuchtende Zaligmaker. Wat is voor u en jou de belangrijkste les uit dit Bijbelgedeelte?

**Voor de kinderen:**

1. De Heere Jezus neemt de dove man mee naar een stille plek. Dat doet de Heere wel vaker.
  - a. Kun jij voorbeelden noemen uit de Bijbel van mensen bij wie dat ook gebeurt?
  - b. Waarom zou de Heere dat doen?
  - c. Heeft de Heere dat ook wel eens met jou gedaan?
2. Vertel in eigen woorden wat de Heere Jezus bij deze man doet (vers 33 en 34). Waarom zou Hij de dove man op deze manier beter maken, denk je?
3. Jezus zegt tegen de man: "Effatha". Wat betekent dat?
4. Er waren mensen die deze dove man bij Jezus brachten. Ook nu zijn er mensen die mensen met een handicap helpen en hen vertellen over de Heere Jezus. Hun werk heet soms ook 'Effata'. Kijk in de komende vakantiedagen maar eens op <http://cbr-effata.org/portretdocumentaire/>. Bid de Heere of jij later ook zulk werk mag gaan doen.

## Zondag 22 augustus 2021, 15:00 uur - Leesdienst

### Heidelbergse Catechismus zondag 30

#### **Vraag 80. Wat onderscheid is er tussen het Avondmaal des Heeren en de paapse mis?**

Antwoord. *Het Avondmaal des Heeren betuigt ons dat wij volkomen vergeving van al onze zonden hebben door de enige offerande van Jezus Christus, die Hij Zelf eenmaal aan het kruis volbracht heeft, en dat wij door den Heiligen Geest Christus worden ingelijfd, Die nu naar Zijn menselijke natuur niet op de aarde maar in den hemel is, ter rechterhand Gods Zijns Vaders, en daar van ons wil aangebeden zijn. Maar de mis leert dat de levenden en de doden niet door het lijden van Christus vergeving der zonden hebben, tenzij dat Christus nog dagelijks voor hen van de mispriesters geofferd worde, en dat Christus lichamelijk onder de gestalte des broods en wijns is, en daarom ook daarin moet aangebeden worden. En alzo is de mis in den grond anders niet dan een verloocheining der enige offerande en des lijdens van Jezus Christus, en een vervloekte afgoderij.*

#### **Vraag 81. Voor wie is het Avondmaal des Heeren ingesteld?**

Antwoord. *Voor degenen die zichzelf vanwege hun zonden mishagen, en nochtans vertrouwen dat deze hun om Christus' wil vergeven zijn, en dat ook de overgebleven zwakheid met Zijn lijden en sterven bedekt is; die ook begeren hoe langer hoe meer hun geloof te sterken en hun leven te beteren. Maar de hypocrieten en die zich niet met waren harte tot God bekeren, die eten en drinken zichzelf een oordeel.*

#### **Vraag 82. Zal men ook diegenen tot dit Avondmaal laten komen, die zich met hun belijdenis en hun leven als ongelovige en goddeloze mensen aanstellen?**

Antwoord. *Neen; want alzo wordt het verbond Gods ontheilgd, en Zijn toorn over de ganse gemeente verwekt. Daarom is de Christelijke Kerk schuldig, naar de ordening van Christus en Zijn apostelen, zulken, totdat zij betering huns levens bewijzen, door de sleutelen des hemelrijks uit te sluiten.*

### **Thema: Bescherming van het Avondmaal tegen mis en misbruik**

- 1) Wat het Avondmaal niet is;
- 2) Wie Christus aan Zijn tafel nodigt;
- 3) Wie niet tot Christus' tafel mag worden toegelaten.

### **Liturgie:**

Psalm 9:1

Geloofsbelijdenis

Psalm 72:6

Lezen: Mattheüs 11:16-30

Psalm 132:10

Psalm 139:14

Psalm 84:6

(diaconale collecte voor De Vluchtheuvel)

### **Citaat:**

(1) *Voor wie is het Avondmaal des Heeren ingesteld? Bedenk wat Justus Vermeer zei: (...) 'Wie deze kenmerken vreemd is, wie deze dingen niet kent, kan niet aan het Avondmaal gaan, maar die kan ook niet sterven. Want één en hetzelfde is nodig om aan het Avondmaal te kunnen gaan en om te sterven.' Jongens en meisjes, jullie hebben geen kerkelijk recht om aan het Avondmaal te gaan, maar het kan wel zijn dat je moet sterven. Soms al jong. Nou, lees de vraag dan maar zo: Wat is er nodig om te kunnen sterven?*

(Ds. A. Moerkerken, Ons troostboek, over v&a 81).

(2) *Dat het sacrament [van de mis] een offer is waardoor wij vergeving van onze zonden voor God krijgen, is een onverdraaglijke heiligschennis. Want als we de dood van onze Heere Jezus niet erkennen als een uniek offer, waardoor Hij ons heeft verzoend met de Vader, alle zonden waardoor wij schuldig staan in Gods gericht uitwissend, vernietigen wij de kracht ervan. Als we niet bekennen dat Jezus Christus de enige is die een offer brengt – zo iemand noemen we normaal gesproken priester – door wiens bemiddeling wij in de genade van de Vader zijn aangenomen, beroven wij Hem van Zijn eer en doen wij Hem groot onrecht.*

(Calvijn, Kleine verhandeling over het Heilig Avondmaal, §34)

(3) *Deze leer en dit geloof gaan in tegen het hele pausdom met zijn missen, kloosters en eigen verdienstelijke werken. Zij hebben daarbij het sacrament ook nog tot het hoogste en beste werk gemaakt, terwijl juist bij dit sacrament helemaal niet van onze [goede] werken maar alleen maar van loutere en pure genade gesproken moet worden. Zij hebben de gedachtenis aan Christus op alle mogelijke manieren onderdrukt en deze instelling van God die zo rijk is aan genade, verminkt tot een angstaanjagende gruwel. Pas ervoor op en leer dat u bij dit sacrament niets hoeft te doen dan alleen uw Heere Jezus Christus voor Zijn lijden en God voor Zijn genade en barmhartigheid te danken.* (Luther, Aansporing om het sacrament te gebruiken, p. 918).

(4) *...daarom verwerpen wij alle inmengselen en verdoemelijke vonden die de mensen bij de sacramenten gedaan en gemengd hebben, als ontheileringen daarvan, en zeggen dat men zich moet laten vergenoegen met de ordening die Christus en Zijn apostelen ons geleerd hebben, en spreken gelijk zij daarvan gesproken hebben.* (Guido de Brès, NGB art. 35)

### Leestips:

- Hebrëeën 10:1-25 (over Christus' volkomen offer)
- Nederlandse Geloofsbelijdenis, artikel 35 (over het Heilig Avondmaal)
- Calvijn, Kleine verhandeling over het Heilig Avondmaal van onze Heere Jezus Christus [1541], in: Calvijn verzameld p. 334-372 (2019) of in: Eén met Christus (2014).
- Luther, Aansporing om het sacrament van het lichaam en bloed van onze Heere te gebruiken [1530] in: Luther verzameld p. 903-930 (2016).

### Gespreksvragen:

1. Hoe zou u reageren op iemand die zegt dat vraag en antwoord 80 (die de 'paapse mis' een 'vervloekte afgoderij' noemen) niet thuis horen in onze Catechismus?
2. Lees citaat 2 van Calvijn, citaat 3 van Luther en citaat 4 van Guido de Brès hierboven.
  - Onderstreep de woorden uit deze citaten die lijken op 'vervloekte afgoderij', hoe het antwoord op vraag 80 de Roomse mis noemt.
  - Hoe zou het toch komen dat juist de vroege Reformatoren, zoals Luther (in 1541), Calvijn (in 1530), Guido de Brès (in 1561) en de Heidelbergse theologen (in 1563) zulke felle taal en heftige afkeurende woorden gebruiken over de mis?
3. Hoe komen wij aan de traditie om de 'wacht te betrekken' bij het Avondmaal, wat onder andere inhoudt dat de gemeente zichzelf van te voren beproeft?
4. Welke bekende drieslag vinden we terug in de omschrijving van wie aan het Avondmaal mogen komen, v&a 81?
5. Welk Bijbels voorbeeld laat zien wat het betekent om 'jezelf te mishagen' (v&a 81)?
6. Moet je zeker weten dat al je zonden je vergeven zijn (dus: moet je een verzekerd gelovige zijn) om aan het Avondmaal te kunnen/mogen deelnemen?
7. Heb(t) jij/u ook zo'n last van die 'overblijvende zwakheid' (v&a 81)?!
8. Het Avondmaal is toch voor zondaren?! Waarom dan toch vraag en antwoord 82, waarin staat dat zondaars niet mogen worden toegelaten?
9. Wat is het gevolg als mensen worden toegelaten die in de zonde leven of die een valse leer verkondigen?
10. Noem eens een voorbeeld uit de Bijbel dat vanwege de zonde van één of enkelen een grote groep gestraft werd?

### Voor de kinderen:

1. Dit was voor jullie best een moeilijke preek. Probeer deze zinnen eens aan te vullen? Je vader of moeder of je broer of zus willen je vast helpen. De meeste woorden staan ook in de Catechismus.
  - (80). In het Oude Testament brachten de priesters in de tempel elke dag o\_\_\_\_\_ Dat gebeurde tot in het Nieuwe T→\_\_\_\_\_ Jezus kwam. Zijn offer aan het \_\_\_\_\_ van Golgotha was in één keer voor altijd genoeg voor alle mensen die het nodig hebben. Sommige christenen, Rooms-Katholieken, hebben een p\_\_\_\_\_ die toch steeds weer opnieuw offers brengt. Dat is heel erg. Zij doen dit bij hun Heilig Avondmaal; dat noemen ze de m\_\_\_\_\_. Je kunt het makkelijk onthouden: de mis is mis.

- (81). Bij ons in de kerk wordt het Avondmaal \_\_\_x per jaar gehouden. Dan komen mensen naar voren die drie dingen hebben. Zij hebben veel verdriet van hun z\_\_\_\_\_ (dat is 1). Maar toch geloven ze dat de Heere, door het offer van J\_\_\_\_\_, hun zonden v\_\_\_\_\_ (dat is 2). Ze willen ook echt b\_\_\_\_\_ gaan leven (dat is 3). Echte Avondmaalgangers hebben alle drie. Maar, het kan zijn dat er ook mensen naar voren komen die niet alle drie hebben. Die 'slechte' Avondmaalganger komt dan onder het o\_\_\_\_\_ van de Heere.
  - (82). Dat betekent, dat de t\_\_\_\_\_ van de Heere over heel de gemeente komt. Daarom moet de k\_\_\_\_\_ proberen om die slechte Avondmaalgangers tegen te houden. Hoe? Daarover gaat het de volgende keer.
2. Lees citaat 1 van ds. Moerkerken hierboven. Zou jij in je eigen woorden kunnen zeggen wat jij nodig hebt om aan het Avondmaal te kunnen gaan, of... om te kunnen sterven?
  3. We lazen uit de Bijbel uit Mattheüs 11. Zoek eens op wat de Heere Jezus zegt in vers 25.
    - Wie zouden die 'wijzen en verstandigen' zijn? Wat geldt er voor hen?
    - Wat geldt voor jullie (de kinderen)? Is dat voor jou zo, ken jij de Heere?
  4. Weet jij waarom jij nog niet aan het Avondmaal mag deelnemen?
    - Zou je dat graag willen?
    - Weet je nog wat de dominee zei over kinderen die verlangen om aan het Avondmaal te kunnen?
  5. Vraag eens aan je ouders om uit te leggen wat het Avondmaal is?

---

De gelezen preek is van ds C. Harinck

## Zondag 22 augustus 2021, 18:30 uur - Stud. J.M. Evers

**Tekst: Lukas 7 : 36 - 50**

**Thema: De zondige vrouw**

- 1) Verafschuwd,
- 2) Veroordeeld,
- 3) Vergeven.

**Liturgie:**

Psalm 42: 1

Geloofsbelijdenis

*Lezen:* Lukas 7: 24 - 50

Psalm 130: 1

Psalm 35: 8

Lofzang van Maria: 1 (diaconale collecte voor De Vluchtheuvel)

**Gespreksvragen preekbespreking:**

De preek zal gaan over Luk 7:36-50.

1. Was er iets in de preek dat u raakte of aansprak? Wat voor gedachten maakte dat los in u of jou?
2. Wat leert deze geschiedenis ons over de kennis die Jezus heeft van de mensen met wie Hij omging? Wat betekent dat voor ons persoonlijk?
3. In Matt. 9:4; 12:25 en Lukas 6:8 lezen we over andere gebeurtenissen waar de Heere Jezus ingaat op de gedachten van mensen. Ziet u overeenkomsten of verschillen met de gebeurtenis uit Lukas 7 wat betreft de manier hoe Jezus er mee omgaat en erop reageert? Welke lessen kunnen wij daaruit trekken?
4. Een kennis die midden in de wereld leeft zegt dat hij/zij een keertje met je naar de kerk wil. Hoe moet je dit aanpakken?
  - a. Zou je deze persoon van te voren over wat dingen willen inlichten? Zo ja, wat dan bijvoorbeeld, en waarom?
  - b. Zou je de voorganger/ouderling van te voren moeten waarschuwen zodat ze er rekening mee kunnen houden?
5. Als mensen met een openlijk bekend, zondig verleden zich bij de kerk willen voegen, met wat voor barrières vanuit de kerk zouden zij geconfronteerd kunnen worden?