

## Zondag 16 januari 2022 10:00 - Leesdienst

**Tekst: Johannes 1 : 50**

*Nathánaël antwoordde en zeide tot Hem: Rabbi! Gij zijt de Zone Gods, Gij zijt de Koning Israëls*

**Thema: Jezus en Nathánaël**

1. Jezus gepredikt,
2. Aan Jezus geërgerd,
3. Over Jezus verwonderd,
4. Jezus beleden.

**Liturgie:**

Psalm 119 : 86

Tien Geboden vers 9

*Lezen: Johannes 1 : 44 - 52*

Psalm 25 : 7 en 10

Psalm 77 : 8

Psalm 89 : 8

(diaconale collecte voor Deputaatschap Bijzondere Noden)

**Vragen**

1. Mensen worden onder de prediking van Johannes de Doper geraakt en gaan Jezus volgen. Wat zegt dat over het belang van de prediking en het belang van het onder de prediking komen?
2. De eerste discipelen proberen direct ook anderen te overtuigen dat Jezus is de Christus. Hoe is dat bij ons, als wij iets van Zijn heerlijkheid gezien hebben?
3. Filippus getuigt van de Heere Jezus en wijst op de wet van Mozes en de profeten die van Hem gesproken hebben. Wat leer dat ons?
4. Nathánaël antwoordt met een vraag: Kan uit Nazareth iets goeds komen? Is dat een voor de hand liggende vraag? Wat wordt in de preek naar aanleiding daarvan gezegd?
5. Filippus antwoordt Nathánaël: Kom en zie! Hoe kunnen wij dat doen nu de Heere niet meer op aarde is?
6. De Heere ziet Nathánaël komen en zegt: "zie waarlijk een Israëliet, in welken geen bedrog is". Wat bedoelt de Heere? Nathánaël was toch niet zonder zonde?
7. Nathánaël mag de Heere Jezus gaan belijden: "Rabbi! Gij zijt de Zone Gods, Gij zijt de Koning Israëls". Een kostelijk getuigenis. Waarom zou hij Hem Rabbi noemen?
8. Bent u een Filippus? Bent u een Nathánaël? De God van Nathánaël leeft nog!

**Voor de kinderen**

1. Bij welke rivier preekte Johannes de Doper?
2. Waarom wilde Filippus zo graag aan Nathánaël vertellen dat hij de Heere Jezus gevonden had?
3. Nathánaël antwoordde Filippus: Kan uit Nazareth iets goeds komen? Uit welke stad verwachtte Nathánaël dat de Messias zou komen? En waarom dacht hij dat?
4. De Heere Jezus is niet meer op aarde. Wij kunnen dus niet meer tot mensen zeggen: "Kom en zie". Of toch wel?
5. Wat betekent het woord Rabbi?
6. Waarom is het zo belangrijk dat we naar de kerk gaan?

## Zondag 16 januari 2022 16:30 - ds. R. Kattenberg

### Tekst: **Mattheüs 9 : 9 en 10 : 3<sup>b</sup>**

9:9 *En Jezus, van daar voortgaande, zag een mens in het tolhuis zitten, genaamd Mattheüs; en zeide tot hem: Volg Mij. En hij opstaande, volgde Hem.*

10:3<sup>b</sup> *...en Mattheüs, de tollenaar;...*

### Thema: **Mattheüs de tollenaar:**

- 1) Dat Jezus hem ziet,
- 2) Wat Jezus hem zegt,
- 3) De reactie van Mattheüs daarop.

### Liturgie:

Psalm 113: 1, 4

Geloofsbelijdenis

Psalm 107: 1

*Lezen:* Mattheüs 9: 1 – 13

Psalm 32: 1, 5

Psalm 139: 3, 4

Psalm 25: 3

Psalm 9: 2

(diaconale collecte voor Deputaatschap Bijzondere Noden)

## Zondag 16 januari 2022, 19:00 uur - ds H. Brons

### Tekst: Johannes 2:13-19

- 13 *En het pascha der Joden was nabij, en Jezus ging op naar Jeruzalem.*  
14 *En Hij vond in den tempel, die ossen, en schapen, en duiven verkochten, en de wisselaars daar zittende.*  
15 *En een gesel van touwtjes gemaakt hebbende, dreef Hij ze allen uit den tempel, ook de schapen en de ossen; en het geld der wisselaren stortte Hij uit, en keerde de tafelen om.*  
16 *En Hij zeide tot degenen, die de duiven verkochten: Neemt deze dingen van hier weg; maakt niet het huis Mijns Vaders tot een huis van koophandel.*  
17 *En Zijn discipelen werden indachtig, dat er geschreven is: De ijver van Uw huis heeft mij verslonden.*  
18 *De Joden antwoordden dan, en zeiden tot Hem: Wat teken toont Gij ons, dat Gij deze dingen doet?*  
19 *Jezus antwoordde en zeide tot hen: Breekt dezen tempel, en in drie dagen zal Ik denzelven oprichten.*

### Thema: Jezus reinigt de tempel

- 1) Waarom dat nodig is, 13-14
- 2) Hoe dat gebeurt, 15-16
- 3) Wat dat betekent, 17-19

### Liturgie:

Psalm 122 : 1

Psalm 133 : 1

Lezen: Johannes 2 : 12 - 25

Psalm 122 : 3

Psalm 69 : 4

Psalm 68 : 17

(diaconale collecte voor Deputaatschap Bijzondere Noden)

### Vragen bij de preek:

1. Wat wil je van de preek onthouden?
2. Wat spreekt jou aan in de kerk?
3. De Heere Jezus wil dat de tempel een plaats is van stilte en aandacht.  
Hoe vaak is dat in jouw hart zo?  
Wanneer is dat zo?
4. In Spreuken staat dat mensen het heilige verslinden.  
Wat is dat?  
Herken je dat bij jezelf of anderen?
5. Waaraan merk je in deze geschiedenis dat de Heere Jezus een Koning is?  
Wat doet dat met jou?
6. Ben je erop voorbereid dat wij allemaal de Heere Jezus als Koning ontmoeten zullen?
7. En hoe dat Hij een Profeet is?  
Hoe kun je dat in jouw eigen leven merken?
8. De Heere Jezus gebruikte hier een gesel om het verkeerde weg te jagen.  
Wat verdient in onze tijd, of in ons leven, om weggejaagd te worden?  
Doe je dat ook?
9. De Heere Jezus brandt hier van verlangen om God helemaal te dienen, vers 17.  
Ben jij zo iemand?  
Hoe merk je dat?
10. Op drie manieren wordt in het slot van de preek over een tempel gesproken.  
Welke drie?  
Ben jij zelf een tempel van God?  
Wanneer ben je dat?
11. Wat hebben wij nodig om helemaal rein en schoon te worden voor God?  
Gebeurt dat ook nu?  
Hoe is dat?