

## Zondagmorgen 13 januari 2019

### Tekst: **Johannes 1: 44-46**

- 44 *Des anderen daags wilde Jezus heengaan naar Galiléa, en vond Filippus en zeide tot hem: Volg Mij.*  
45 *Filippus nu was van Bethsáida, uit de stad van Andréas en Petrus.*  
46 *Filippus vond Nathánaël en zeide tot hem: Wij hebben Dien gevonden van Welken Mozes in de Wet geschreven heeft, en de Profeten, namelijk Jezus, den Zoon van Jozef, van Nazareth.*

### Thema: **De apostel Filippus:**

1. Zijn herkomst
2. Zijn roeping
3. Zijn belijdenis

### Liturgie

Psalm 118: 1, 7

Psalm 119: 20

Lezen: Johannes 1: 29-52

Psalm 25: 4, 5, 6

Psalm 119: 1, 2

Psalm 119: 7

(aan de uitgang collecte voor de Theologische School)

### Leestip:

- Psalm 133 (liefde onder broeders)
- Jesaja 65: 1-15 (gevonden...)
- Johannes 10: 1-21 (Stem van de Herder)

### Citaat:

*“Laat ons zorg dragen, dat wij onder diegenen behoren, die werkelijk Christus volgen en bij Hemn blijven. Het is niet genoeg om van Hem te horen prediken op de preekstoel en van Hem te lezen zoals Hij in de boeken beschreven wordt. Wij moeten Hem werkelijk volgen, onze harten voor Hem uitstorten en persoonlijke gemeenschap met Hem houden.”* J.C. Ryle, Commentaar op Johannes.

### Dordtse Leerregels, art. 3:8:

*Maar zovelen als er door het Evangelie geroepen worden, die worden ernstig geroepen. Want God betoont ernstig en waarachtig in Zijn Woord, wat Hem aangenaam is; namelijk, dat de geroepenen tot Hem komen. Hij belooft ook met ernst aan allen die tot Hem komen en geloven, de rust der zielen en het eeuwige leven.*

### Gespreksvragen:

1. Wat weten we over de afkomst van Filippus? Waarom is dit tegengesteld aan aardse verwachtingen van een koninkrijk?
2. Waarom staat er zo duidelijk dat Filippus door de Heere Jezus werd ‘gevonden’. Waarom is dat vertroostend?
3. Filippus werd heel *onmiddellijk* door de Heere Jezus geroepen. Noem nog eens twee discipelen die zo werden geroepen.
4. De Heere brengt ook mensen op *middelike* wijze tot de kennis van Christus. Hoe zien we dat in het leven van de discipelen Andreas en Petrus (Joh. 1: 42).
5. Hoe roept de Heere mensen nu? Wat lezen we in de Dordtse Leerregels, hoofdstuk 3, art. 8? Zie boven het citaat.
6. Filippus moet de Heere Jezus gaan ‘volgen’. Wat houdt dat ‘volgen’ precies in? Noem eens enkele aspecten.
7. Waaruit blijkt dat Filippus de Zaligmaker heeft gezocht? Heeft u Hem ook gezocht?
8. Hoe luidt de belijdenis van Filippus over de Heere Jezus? Wat is er ‘goed’ en wat ‘minder goed’ aan deze belijdenis?
9. Wat vertelt Andreas aan Simon Petrus over Jezus (vers 42)? Wat is het verschil met de boodschap die Filippus aan Nathanael brengt? Welk getuigenis was beter, dan van Filippus of dat van Andreas?
10. Mag u, mag jij ook een getuigenis afgeven als Filippus: *‘wij hebben gevonden...’*?

**Voor de kinderen:**

1. Filippus kwam uit:
  - a) Jeruzalem,
  - b) Amsterdam,
  - c) Samaria,
  - d) Bethsaïda.
2. De Heere Jezus 'vond' Filippus. Was de Heere Jezus dan op zoek naar Filippus? En is Hij ook op zoek naar jou?
3. Filippus moet de Heere Jezus gaan 'volgen'. Wat is dat 'volgen'?
4. Een ander woord voor volgen van een gids is *niet*:
  - a) weglopen,
  - b) dichtbij blijven,
  - c) goed luisteren.
5. De Heere Jezus wordt ook wel de 'goede herder' genoemd. Waarom eigenlijk?
6. Filippus zegt dat hij de Heere Jezus heeft 'gevonden'. Hoe kun je Hem vinden? Klopt het dat als je in de bijbel leest of er naar luistert dat je dan de Heere aan het zoeken bent? En als je bidt om vergeving van je zonden?

# Zondagavond 13 januari 2019

## HC Zondag 8

### Thema: De Goddelijke Drie-eenheid

1. Het geloof in de drie Personen
2. De arbeid van de drie Personen
3. De eenheid in de drie Personen

**Citaat:** *“God is een zuiver, heilig, eeuwig, oneindig, allervolmaakst, en allergelukzaligste Geest; één in Geest; één in Wezen en drie in Personen.... Ziet daar! Geen andere, dan deze lage en onvolmaakte beschrijving kunnen wij U van Jehovah God geven. Gelukkig zal hij zijn, die er slechts een weinig van mag kennen”.* Th. Van der Groe, HC Zondag 8.

### NGB art. 8:

*“Intussen, deze Personen, zó onderscheiden, zijn niet gedeeld, noch ook ondereen vermengd. Want de Vader heeft het vlees niet aangenomen, noch ook de Heilige Geest, maar alleen de Zoon. De Vader is nooit zonder Zijn Zoon, noch zonder Zijn Heiligen Geest geweest; want Zij zijn alle Drie van gelijke eeuwigheid in één zelfde Wezen. Daar is noch eerste, noch laatste; want Zij zijn alle Drie één in waarheid, in mogendheid, in goedheid en barmhartigheid”.*

### Liturgie:

Psalm 135: 2, 3

Psalm 89: 12

Lezen: Joh. 14: 1-14

Psalm 103: 1, 6, 7

Gebed des Heeren: 1, 2

Gebed des Heeren: 10

(aan de uitgang collecte voor de Theologische School)

### Leestip:

- Mattheüs 3 (doop van Christus)
- Mattheüs 28: 16-20 (zendingsbevel)
- 1 Johannes 5 (drie Getuigen)

### Gespreksvragen:

1. Waarom is het eigenlijk belangrijk om na te denken over de Drie-eenheid? Kunnen we niet beter zeggen dat het voor ons ‘te hoog is’ en dat we het daarom laten rusten?
2. In art. Nederlandse Geloofsbelijdenis wordt uitvoeriger ingegaan op het werk van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest? Lees dit eens met elkaar door.
3. Noem eens twee teksten uit de bijbel waarin wordt gesproken van de Drie-enige God.
4. Het werk van de Vader, Zoon en Heilige Geest niet van elkaar losmaken? In hoeverre is ook de Zoon bij het scheppingswerk betrokken?
5. Zoek eens op de geloofsbelijdenis van Athanasius. In welk jaar is deze belijdenis opgesteld. Tegen wie is de belijdenis opgesteld? In deze belijdenis staat onder andere:  
*“Zo iemand dat niet geheel en ongeschonden bewaart, die zal zonder twijfel eeuwig verloren gaan”* (begin);  
*“Die dit algemeen geloof niet bewaart, die kan niet zalig worden”* (eind). Gaat dat niet te ver?”
6. De Drie-enige God in de onderscheidelijke personen komt terug in het votum (waarmee de predikant bij het begin van de dienst uitspreekt) en in de zegenbede uit de Avondzang die een ouderling in de leesdienst uitspreekt. Waaruit blijkt dat?
7. Hoe kunnen we God de Vader leren kennen? Wat zegt Jezus hierover tegen op de vraag van een van zijn discipelen? (Deze vraag luidt: *“Filippus zeide tot Hem: Heere, toon ons den Vader, en het is ons genoeg”*). Het antwoord is te vinden in Joh. 14: 9.