

## Zondag 5 december 2021 10:00 - ds. C. G. Vreugdenhil - Groep A

### Tekst: Lukas 1: 26 – 38

- 26 *En in de zesde maand werd de engel Gabriël van God gezonden naar een stad in Galilea, genaamd Nazareth;*
- 27 *Tot een maagd, die ondertrouwd was met een man, wiens naam was Jozef, uit den huize Davids; en de naam der maagd was Maria.*
- 28 *En de engel tot haar ingekomen zijnde, zeide: Wees gegroet, gij begenadigde; de Heere is met u; gij zijt gezegend onder de vrouwen.*
- 29 *En als zij hem zag, werd zij zeer ontroerd over dit zijn woord, en overleide, hoedanig deze groetenis mocht zijn.*
- 30 *En de engel zeide tot haar: Vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij God gevonden.*
- 31 *En zie, gij zult bevrucht worden, en een Zoon baren, en zult Zijn naam heten JEZUS.*
- 32 *Deze zal groot zijn, en de Zoon des Allerhoogsten genaamd worden; en God, de Heere, zal Hem den troon van Zijn vader David geven.*
- 33 *En Hij zal over het huis Jakobs Koning zijn in der eeuwigheid, en Zijns Koninkrijks zal geen einde zijn.*
- 34 *En Maria zeide tot den engel: Hoe zal dat wezen, dewijl ik geen man bekenne?*
- 35 *En de engel, antwoordende, zeide tot haar: De Heilige Geest zal over u komen, en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen; daarom ook, dat Heilige, Dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden.*
- 36 *En zie, Elizabet, uw nicht, is ook zelve bevrucht, met een zoon, in haar ouderdom; en deze maand is haar, die onvruchtbaar genaamd was, de zesde.*
- 37 *Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn.*
- 38 *En Maria zeide: Zie, de dienstmaagd des Heeren; mij geschiede naar uw woord. En de engel ging weg van haar.*

### Liturgie:

Psalm 132: 5

10 Geboden

Psalm 132: 8

Lezen: Lukas 1: 26 – 38

Psalm 36: 2

Psalm 100: 1, 4

Psalm 72: 8

Psalm 98: 2

(diaconale collecte bestemd voor diaconale doelen in Nederland)

### Thema: **Het adventsevangelie:**

1. De betekenis van Maria
2. De betekenis van Jezus
3. De betekenis van De Heilige Geest

## Zondag 5 december 2021, 15:00 - Leesdienst - Groep B

### Tekst: Openbaring 12 : 1 – 6

*“En er werd een groot teken gezien in de hemel, namelijk een vrouw, bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten, en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren; En zij was zwanger, en riep, barensoed hebbende, en zijnde in pijn om te baren. En er werd een ander teken gezien in de hemel; en zie, er was een grote rode draak, hebbende zeven hoofden en tien hoornen, en op zijn hoofden zeven koninklijke hoeden. En zijn staart trok het derde deel der sterren des hemels, en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw die baren zou, opdat hij haar Kind zou verslinden, wanneer zij Het zou gebaard hebben. En zij baarde een mannelijke Zoon, Die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede; en haar Kind werd weggerukt tot God en Zijn troon. En de vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar zij een plaats had, haar van God bereid, opdat zij haar aldaar zouden voeden duizend tweehonderd zestig dagen.”*

### Thema: De vrouw, de draak en het Kind van Bethlehem

1. De zwangere vrouw,
2. De rode draak,
3. Het geboren Kind.

### Liturgie:

Lofzang van Maria : 1

Psalm 72 : 11

Lezen: Lukas 1 : 26 – 38

Psalm 89 : 9

Psalm 2 : 6

Psalm 72 : 2

(diaconale collecte bestemd voor diaconale doelen in Nederland)

### Om over na te praten.

1. Wat betekent ‘Advent’? In de preek wordt gesproken over drie soorten/momenten van uitzien naar Hem, welke zijn dat?
2. Wie wordt er met de vrouw bedoeld en wie met de draak?
3. Lees de uitleg eens na (Bijbel met uitleg) die gegeven wordt bij het vijfde vers van openbaring 12. Over Wie gaat het hier?
4. Wat betekent het dat “haar Kind weggerukt werd tot God en Zijn troon?”
5. Christus is gezet op de troon, op welke manier wordt de Kerk hierdoor verzekerd?

Lees onderstaande citaat:

*“De Kerk wordt hier beloofd en verzekerd: alwaar zij een plaats had, van God bereid. De kerk vlucht niet naar een eigen plaats. Zij heeft een plaats van God bereid. De tijdsvorm wijst erop, dat de Heere deze plaats al lang gereserveerd en klaargemaakt heeft. Dit kan de Kerk in aanvechting werkelijk vertroosten: De Heere heeft allang een plek gereed, waar zij veilig is.”*

[De dingen die met haast geschieden moeten. – drs. R. van Kooten]

6. Welke troost geeft dat de Kerk in tijden dat de satan haar aanvalt? Leg Johannes 16:33 hier eens naast.
7. In de tekst staan een aantal woorden onderstreept. Wat kunt u/jij hierover terug vertellen?

## Zondag 5 december 2021, 19:00 - ds. W. Silfhout - alleen uitzending

### HC Zondag 44

#### Vraag 113 **Wat eist van ons het tiende gebod?**

Antwoord *Dat ook de minste lust of gedachte tegen enig gebod Gods in ons hart nimmermeer kome, maar dat wij te allen tijde van ganser harte aller zonden vijand zijn en lust tot alle gerechtigheid hebben.*

#### Vraag 114 **Maar kunnen degenen die tot God bekeerd zijn, deze geboden volkomenlijk houden?**

Antwoord *Neen zij; maar ook de allerheiligsten, zolang als zij in dit leven zijn, hebben maar een klein beginsel dezer gehoorzaamheid; doch alzo, dat zij met een ernstig voornemen niet alleen naar sommige, maar naar al de geboden Gods beginnen te leven.*

#### Vraag 115 **Waarom laat ons dan God alzo scherpelijk de tien geboden prediken, zo ze toch niemand in dit leven houden kan?**

Antwoord *Eerstelijk, opdat wij ons leven lang onzen zondigen aard hoe langer hoe meer leren kennen, en des te begeriger zijn om de vergeving der zonden en de gerechtigheid in Christus te zoeken. Daarna, opdat wij zonder ophouden ons benaarstigen, en God bidden om de genade des Heiligen Geestes, opdat wij hoe langer hoe meer naar het evenbeeld Gods vernieuwd worden, totdat wij tot deze voorgestelde volkomenheid na dit leven geraken.*

### Thema: **Geboden volmaaktheid:**

- 1) De eis tot volmaaktheid,
- 2) De smart over onvolmaaktheid,
- 3) De begeerte naar volkomen volmaaktheid.

### Liturgie:

Psalm 38: 4

Geloofsbelijdenis

10 Geboden: 9

Lezen: 1 Petrus 1: 1 – 25

Psalm 119: 67

Psalm 1: 1

Psalm 66: 9

(diaconale collecte bestemd voor diaconale doelen in Nederland)