

## Zaterdag 23 januari 2021 15:00 - Stud P.J. de Raaf

### Tekst: **Markus 7: 31 – 35**

- 31 *En Hij wederom weggegaan zijnde van de landpalen van Tyrus en Sidon, kwam aan de zee van Galilea, door het midden der landpalen van Dekapolis.*
- 32 *En zij brachten tot Hem een dove, die zwaarlijk sprak, en baden Hem, dat Hij de hand op hem legde.*
- 33 *En hem van de schare alleen genomen hebbende, stak Hij Zijn vingers in zijn oren, en gespogen hebbende, raakte Hij zijn tong aan;*
- 34 *En opwaarts ziende naar den hemel, zuchtte Hij, en zeide tot hem: Effatha! dat is: wordt geopend!*
- 35 *En terstond werden zijn oren geopend, en de band zijner tong werd los, en hij sprak recht.*

### Liturgie:

Psalm 81: 12

10 Geboden

10 Geboden: 9

Lezen: Markus 7: 31 - 37

Psalm 116: 1

Psalm 25: 2

Psalm 146: 3

### Thema: **Jezus en de dove man**

1. Dichte oren
2. Aangewezen oren
3. Geopende oren