

Reformatieherdenking 28 oktober 19:30 uur

Opening door ouderling J.H. Mauritz

Woord ter opening

Gebed

Schriftlezing Romeinen 3:21-31

Zingen: Psalm 48:4 en 6.

Overdenking door ds. L.W. Ch. Ruijgrok

Romeinen 3:23 en 24: *'Want er is geen onderscheid'*.

Zingen: Psalm 32:1

Overdenking door ds. W.L. van der Staaij

2 Petrus 1:19: *'Want er is geen onzekerheid'*

Zingen Psalm 119:45

Gebed

Afsluitend zingen: Een vaste burcht, 1e en 2e couplet

Een vaste burcht is onze God,
een toevlucht voor de Zijnen!
Al drukt het leed, al dreigt het lot,
Hij doet zijn hulp verschijnen!
De vijand rukt vast aan
met opgestoken vaan;
hij draagt zijn rusting nog
van gruwel en bedrog,
maar zal als kaf verdwijnen!

Geen aardse macht begeren wij,
die gaat welras verloren.
Ons staat de sterke Held ter zij,
dien God ons heeft verkoren.
Vraagt gij zijn naam? Zo weet,
dat Hij de Christus heet,
Gods eengeboren Zoon,
verwinnaar van de troon:
de zeeg' is ons beschoren!

Uw gaven bij de herdenking van de Reformatie zijn deze keer bestemd voor de Spaans Evangelische Zending. U kunt uw gave overmaken op rekening NL65 RABO 0301 9573 63 ten name van Spaans Evangelische Zending.