

## **GEREFORMEERDE GEMEENTE WOERDEN**

Woerden, 5 juni 2021

### **Bericht nr. 62 inzake corona-virus**

Beste gemeenteleden,

Hoewel we u vorige week ook een weekbericht gestuurd hebben, sturen we nu weer een weekbericht. We zien gelukkig dat de ontwikkelingen m.b.t. het coronavirus positief genoemd kunnen worden, waarom de kerkenraad het ook verantwoord acht om het aantal kerkgangers verder te verhogen.

In dit weekbericht geven we u ook een verslag van het onderzoek "Gemeente-zijn in coronatijd" dat in de afgelopen weken uitgevoerd is in de gemeente. Verder geven wij u een groet door van ds. M.L. Dekker uit Nazareth.

### **Kerkdiensten**

- Zondag 6 juni 10:00 en 15:00 uur leesdienst; 19:00 uur ds. M.H. Schot
- Woensdag 9 juni 19:30 uur ds. J.J. Tanis
- Zondag 13 juni 10:00 uur ds. C.J. Meeuse; 15:00 uur leesdienst; 19:00 uur ds. C.J. Meeuse
- Zondag 20 juni 10:00 uur leesdienst; 15:00 uur ds. J.B. Huisman; 19:00 uur leesdienst

### **Aantal kerkgangers**

Zoals u weet hebben we kort geleden het aantal kerkgangers verhoogd naar 150 per dienst. Komende zondag verhogen we naar 200 kerkgangers. Voor de zondagen daarna willen we nog wat verder ophogen naar een optimale bezetting, met inachtneming van de 1,5 meter maatregel, van ongeveer 230-240 plaatsen. Daarmee kan bijna iedereen één keer per zondag naar de kerk.

### **Formulier voor de zomervakantie**

Om zo goed mogelijk rekening te houden met vakanties, kunt u in een formulier uw vakantie opgeven. U wordt dan niet ingedeeld op de zondagen die u hebt opgegeven. Opgeven kan via [deze link](#). Als u later wijzigingen heeft kunt u het formulier nogmaals invullen. Dan wordt het laatst ingevulde formulier gebruikt.

### **Huisbezoeken**

De huisbezoeken zijn weer opgestart. Tot nu toe maar één bezoek per avond. Maar inmiddels is er ruimte om weer twee bezoeken per avond af te leggen. Voordat we een bezoek brengen zullen we eerst navragen of u huisbezoek wilt ontvangen, of misschien nog niet.

## **Gemeente-zijn in coronatijd**

In de maanden maart en april zijn er via Teams gesprekken gevoerd met groepjes gemeenteleden om te weten te komen hoe het afgelopen jaar is ervaren. We vroegen naar onderwerpen die belangrijk zijn voor 'met elkaar gemeente zijn' en naar ideeën om het gevoel van gemeente-zijn toe te laten nemen.

De kerkenraad heeft de voorstellen besproken en een aantal besluiten genomen. De eredienst is het centrum van gemeente-zijn. Wat zijn we blij met de verruiming! Net als op Hemelvaartsdag zullen groepen jongeren worden uitgenodigd om na de kerkdienst een preekbespreking te houden. Ook heeft de kerkenraad onderzoek gedaan om de crèche ook voor ouders open te stellen die niet naar de kerk mogen, zodat de ouders thuis beter naar de preek kunnen luisteren, maar daar blijkt geen behoefte voor te zijn.

Omdat jongeren ernaar snakken elkaar meer te ontmoeten, denken de verenigingen na over eventuele buitenactiviteiten. De gemeenteleden hebben er behoefte aan om elkaar fysiek te ontmoeten. Nu we met meer mensen samen mogen komen kunnen verenigingen en Bijbelstudiegroepen weer gebruik maken van de zalen. Voor kinderen is het thuis luisteren erg moeilijk. Gelukkig kunnen we bij het geluid de dominee of de ouderling via het beeld zien. Het vervangt de aanwezigheid in de kerk niet, maar vanaf komende zondag zullen de voorste banken vóór de dienst en tijdens het zingen te zien zijn. Ook onderzoeken we de mogelijkheid van een gemeente-app. De coronacommissie heeft veel tijd besteed aan zorgvuldige communicatie door middel van weekberichten. Bezien wordt op welke manier, in combinatie met de Bethlehembode, korte berichten ook na de coronatijd verzonden blijven worden.

We zijn dankbaar dat in onze gemeente geen mensen door corona zijn weggenomen. We bidden of de Heere ons en onze gemeente ook in de toekomst wil gedenken en bovenal dat Zijn Woord kracht mag doen in onze harten!

## **Een groet uit Nazareth**

De oorlog is gelukkig voorbij. We kunnen weer ademhalen na 4.300 raketten! We zijn dankbaar dat we voor het uitbreken van de oorlog naar huis mochten keren. Zo konden we lief en leed met de gemeente delen. Oorlog verlamt een samenleving. Je merkt dat bij de mensen, maar ook bij jezelf. Je hebt niet zoveel energie meer. Daar komt bij dat de gemoederen tussen Joden en Arabieren in het land zelf explodeerden. Dat is nog nooit zo in deze mate gebeurd. Dat maakt je intens verdrietig. Broedervolken die tegen elkaar opstaan. Bidt om den vrede van Jeruzalem!

Hartelijk dank voor al uw gebed en meeleven. Het was zo bemoedigend om te mogen merken in deze spanningsvolle dagen, dat er een biddend thuisfront achter ons staat. Er is veel gebed geweest voor de soldaten uit onze gemeente. Bidt ook voor het Palestijnse volk dat onder een satanisch regime van haat leeft. Ook zij hebben de Vredeboodschap nodig, ook onder hen mag het Evangelie verspreid worden.

Hartelijke groet uit Nazareth,  
Ds. & Mw. M.L. Dekker

## **Bedankje**

Eind vorige week werden de ouderlingen verrast door enkele gemeenteleden, die anoniem aan alle ouderlingen een prekenboek geschonken hebben. De kerkenraad wil hiervoor de hartelijke dank uitspreken richting deze gemeenteleden.

## **Tenslotte**

Het was een bijzondere dienst afgelopen zondagavond. Enerzijds bevestiging van ambtsdragers, anderzijds afscheid van ambtsdragers. Dat zijn bijzondere momenten die aandacht vragen. En toch was dat het niet wat centraal stond in de dienst. Dat was namelijk het woord van God over "de verborgen Bron".

Die verborgen Bron is Gods Zoon, onze Heere Jezus Christus. Hij biedt zichzelf aan, aan dorstige zielen. Hij zegt niet alleen: "*Zo iemand dorst, die kome tot Mij en drinke.*" Johannes 7:37b maar Hij zegt ook "*En die dorst heeft, kome; en die wil, neme het water des levens om niet.*" Openbaring 22: 17b.

Zoek dan toch het leven bij deze Bron!

De kerkenraad wenst u een gezegende zondag toe!

Met hartelijke groet,  
Namens de kerkenraad,

Secretaris Commissie Corona,  
A. den Besten

Voor alle data in dit bericht geldt: Deo Volente.