

GEREFORMEERDE GEMEENTE WOERDEN

Woerden, 9 januari 2021

Bericht nr. 45 inzake corona-virus

Beste gemeenteleden,

Hierbij ontvangt u opnieuw een weekbericht. Op dit moment is er nog niet veel nieuws te melden over de ontwikkelingen. Het aantal nieuwe besmettingen blijft op een te hoog niveau. De overheid zal de komende week beslissingen nemen over de periode na 19 januari. We willen als kerkenraad die beslissingen afwachten, om te zien hoe we als kerk geacht worden te handelen.

Gebruikelijke voorzorgsmaatregelen

Wij vragen u zich goed aan de verschillende maatregelen te houden:

- blijf thuis bij gezondheidsklachten van koorts, verkoudheid en hoesten;
- houd anderhalve meter afstand;
- was regelmatig uw handen;
- draag een mondkapje bij het binnenkomen en verlaten van de kerk;
- blijf thuis, zolang u op de uitslag van een corona test wacht;
- enzovoort.

Maximum aantal personen per dienst

Omdat er geen nieuwe ontwikkelingen zijn, blijven de huidige maatregelen in ieder geval van kracht tot en met 19 januari. Misschien moeten we er rekening mee houden, dat deze periode verlengd gaat worden. Als kerkenraad volgen we de ontwikkelingen nauwgezet en we zullen u dan ook blijven informeren.

Kerkdiensten

- Zaterdag 9 januari:
15:00 uur ds. H.A. van Zetten (dovendienst)
- Zondag 10 januari:
10:00 uur leesdienst en 19:00 uur ds. W. Harinck
- Woensdag 13 januari:
19:30 uur ds. J.W. Verweij
- Zondag 17 januari
10:00 uur en 19:00 uur ds. W.A. Zondag ('s ochtends doopdienst)

Catechisaties

Nu de mogelijkheden om fysiek bij elkaar te komen, zo beperkt zijn, zullen de catecheten met elkaar overleggen welke mogelijkheden er zijn om de catechisaties online te houden. Zij hopen de betreffende gezinnen op tijd te informeren.

Weekdienst 27 januari

U heeft in de kerkbode kunnen lezen dat er op woensdag 27 januari een weekdienst gehouden zal worden met een speciaal thema rond het verlies van gezondheid en/of het verlies van geliefden. De Stichting Winstuitverlies heeft gevraagd of er een weekdienst kan worden gehouden met dit thema, die ook online wordt uitgezonden. Daar werkt de kerkenraad graag aan mee. Ds. A. J. de Waard is bereid gevonden voor te gaan. Het is een gewone weekdienst voor de gemeente, maar ook voor een grotere doelgroep. Winstuitverlies richt zich op de degenen, met of hersteld van kanker en hun directe naaste, betrokkene, of nabestaande die troost en leiding zoeken in Gods Woord. Ook deze weekdienst wordt uiteraard volgens de corona-regels gehouden met het bekende beperkte aantal bezoekers.

Vanwege het beperkte aantal bezoekers, vragen we iedereen die deze dienst zou willen bijwonen om zich uiterlijk 20 januari aan te melden voor het bijwonen van deze dienst via [deze link](#). We kunnen helaas niet garanderen, dat u dan ook werkelijk uitgenodigd zult worden.

Collecten

U kunt uw gaven meteen bij binnenkomst in de collectebussen doen. Het blijft ook mogelijk dat bij het uitgaan te doen.

Als u thuis meeluistert kunt u uw bijdragen overmaken op de bankrekeningen:

- **Diaconie:** NL22 ABNA 0940 3416 38 t.n.v. Gereformeerde Gemeente Woerden inzake diaconie.
- **Kerk:** NL50 INGB 0002 6912 58 t.n.v. Gereformeerde Gemeente Woerden inzake kerk.
- **Bouwfonds:** NL49 INGB 0001 2839 03 t.n.v. Gereformeerde Gemeente Woerden inzake bouwfonds.

Op zondag 10 januari is er een extra collecte voor de Theologische School.

U kunt u uw gift overmaken op de rekening van de Kerk onder vermelding van "Theologische School".

Op zondag 17 januari is de eerste collecte voor het deputaatschap Bijzondere Noden. U kunt u uw gift overmaken op de rekening van de Diaconie onder vermelding van "Bijzondere Noden".

Tenslotte

Vorige week zondag hebben we gehoord vanuit het troostboek van de Heidelbergse Catechismus, dat er een mogelijkheid is om genade bij God te krijgen, als er een Middelaar is, die enerzijds waarachtig en rechtvaardig mens is en anderzijds tegelijk waarachtig God is. Van die Middelaar staat de hele Bijbel vol. Dat is de Zoon van God, onze Heere Jezus Christus. We zien Hem ten volle in het Nieuwe Testament, maar we lezen ook over Hem op veel plaatsen in het Oude Testament. Vooral Jesaja mocht veel over Hem profeteren. Hij mocht Hem ook zelf zien, toen hij die rijke troostwoorden uitriep: *"Troost, troost Mijn volk, zal ulieder God zeggen. Spreekt naar het hart van Jeruzalem, en roept haar toe, dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat zij van de hand des HEEREN dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden."* Jesaja 40: 1-2. Die Troost wensen we u allen toe!

De kerkenraad wenst u een gezegende zondag toe!

Met hartelijke groet,
Namens de kerkenraad,

Secretaris Commissie Corona,
A. den Besten

Voor alle data in dit bericht geldt: Deo Volente.