

GEREFORMEERDE GEMEENTE WOERDEN

Woerden, 26 september 2020

Bericht nr. 30 inzake corona-virus

Beste gemeenteleden,

Opnieuw vindt u hieronder een weekbericht. Zoals we allemaal in de achterliggende paar weken hebben gelezen, neemt het aantal besmettingen in Nederland weer toe. Dat is zorgvol. Laten we als kerk en gemeenteleden onze verantwoordelijkheid blijven nemen als het gaat om de verschillende maatregelen. Blijf anderhalve meter afstand houden, blijf bij gezondheidsklachten van koorts, verkoudheid en hoesten thuis, was regelmatig uw handen, enzovoort.

Kerkdiensten

Hoe vaak kunt u / kun jij naar de kerk met het huidige aantal kerkgangers per dienst? In het algemeen genomen kunt u - gerekend over vijf achtereenvolgende zondagen - op drie van die vijf zondagen één dienst naar de kerk.

De kerkenraad heeft nagedacht over de vraag of drie diensten zouden kunnen worden gehouden, maar dat brengt ook weer de nodige vragen met zich mee. De kerkenraad meent dat het beter is dit vooralsnog te laten rusten.

De voor een dienst genodigde gemeenteleden zijn ingedeeld in een bank. Als u de kerk binnenkomt hoort u bij welke deur u de kerkzaal binnengaat en op welke bank u plaatsneemt. De banken zijn genummerd. Dat is de enige manier om een goede indeling met een optimaal aantal kerkgangers te krijgen. En op die manier is uw zitplaats en die van anderen om u heen bekend als dat later nodig mocht zijn.

Mogen we u en jullie vragen om **wat eerder naar de kerk te komen?** Dan verloopt alles in de kerk netjes en komt het niet op de laatste tien minuten aan om iedereen tijdig een zitplaats te geven.

De leden die zijn uitgenodigd voor de diensten van a.s. zondag 27 september hebben daarvan bericht per e-mail gehad.

Ook de meeste leden voor de doordeweekse dienst van woensdag 30 september zijn al uitgenodigd per e-mail. Begin volgende week volgen er voor deze dienst nog enige uitnodigingen.

De uitnodigingen voor zondag 4 oktober worden ook begin volgende week gestuurd.

Als u naar de huwelijksbevestiging van 1 oktober wilt komen, schrijft u uw gegevens bij binnenkomst in op een presentielijst. Dat is niet nodig voor degenen die al door het bruidspaar zijn genodigd.

Voor de dovensdienst van 3 oktober wordt u niet van tevoren genodigd en u hoeft zich ook niet van tevoren aan te melden. Bij binnenkomst schrijft u uw gegevens in op een presentielijst.

Zondag 27 september:
10.00 uur ds. J. IJsselstein en 16.30 uur ds. W.A. Zondag

Woensdag 30 september:
19.30 uur ds. M. Karens

Donderdag 1 oktober (huwelijksbevestiging):
15.00 uur ds. W.A. Zondag

Zaterdag 3 oktober (dovendienst):
15.00 uur ds. W. Harinck

Zondag 4 oktober:
10.00 uur en 16.00 uur ds. J.W. Verweij

We zingen gezamenlijk ingetogen drie Psalmverzen: de openingspsalm, het eerste vers van de psalmzang na het grote gebed en de slotpsalm. Enkele zangers/zangeressen en de kinderen van 12 jaar en jonger zingen alle Psalmverzen.

U kunt uw gaven meteen bij binnenkomst in de collectebussen doen. Het blijft ook mogelijk dat pas bij het uitgaan te doen.

Als u thuis meeluistert kunt u uw bijdragen overmaken op de bankrekeningen:

- Diaconie: NL22 ABNA 0940 3416 38 t.n.v. Ger. Gemeente Woerden inzake diaconie.
- Kerk: NL50 INGB 0002 6912 58 t.n.v. Ger. Gemeente Woerden inzake kerk.
- Bouwfonds: NL49 INGB 0001 2839 03 t.n.v. Ger. Gemeente Woerden inzake bouwfonds.

Doordeweekse diensten

Eerder kon u zich al aanmelden voor het bezoeken van de doordeweekse diensten. Als u dat toen nog niet hebt gedaan, kunt u het alsnog doen met deze link [aanmelding weekdiensten](#). U wordt dan voortaan meegenomen bij het indelen voor de doordeweekse diensten. Ook voor deze diensten wordt u dan per e-mail uitgenodigd.

Het indelen voor een doordeweekse dienst staat los van het indelen van de diensten voor de zondagen. Met andere woorden: als u voor een doordeweekse dienst wordt ingedeeld gaat dat niet ten koste van een dienst op zondag.

Het inroosteren voor de kerkdiensten

Bastiaan Verhoef zorgt voor het inroosteren voor de kerkdiensten of andere bijeenkomsten waarbij van tevoren aanmelding nodig is. De kerkenraad heeft Jacob den Besten bereid gevonden hem daarbij te helpen. We zijn er blij mee dat deze broeders het (vele) werk willen doen dat hieraan verbonden is.

Heilig Avondmaal

De kerkenraad bezint zich in november op de belangrijke vraag of en zo ja op welke wijze het Heilig Avondmaal in de gemeente zou kunnen worden bediend. Christus Zelf heeft het ingesteld tot Zijn gedachtenis. Het wordt sterk gemist als het niet kan worden gehouden. Er komen de nodige vragen

naar voren als we hierover gaan nadenken. We hopen dit in biddend opzien tot de Heere te overwegen.

Ouderling Quaak doet tijdelijk geen ambtswerkzaamheden

Broeder ouderling Quaak heeft deze week aangegeven dat hij de komende tijd geen ambtswerkzaamheden kan uitvoeren, naar huidige verwachting een half jaar. Door de corona-omstandigheden zal hij naar verwachting erg bezet zijn. Dat betreft niet alleen zijn eigen praktijk als huisarts, maar ook het werk dat hem per omgaande gevraagd wordt te doen in de regionale gezondheidszorg in de crisis-organisatie die er is in verband met corona. De kerkenraad heeft hier uiteraard alle begrip voor. Br. Quaak blijft aan als ouderling, maar de kerkenraad stelt hem tijdelijk vrij van alle ambtswerk. De kerkenraad zal zich nog bezinnen op de wijze waarop dit kan worden opgevangen. Voor dit moment geldt dat de wijk van br. Quaak met onmiddellijke ingang wordt waargenomen door ouderling br. Mauritz.

We wensen br. Quaak en alle mensen die in de zorg en in andere vitale beroepen werkzaam zijn van harte kracht van God toe in de moeilijke omstandigheden.

Tenslotte

We zien de omstandigheden weer verslechteren en we vragen ons af waar het heen gaat.

Hoe actueel is steeds weer de Heidelbergse Catechismus. De ware christen zegt in Zondag 10 dat 'gezondheid en ziekte en alle dingen, niet bij geval, maar van Zijn Vaderlijke hand ons toekomen'. Kunnen wij dat belijden? Laten al deze veranderende omstandigheden ons bij de Heere brengen. Ik hef tot U, Die in de hemel zit, mijn ogen op en bidt.....

Hartelijke groet,
namens de kerkenraad,
J. Kroon,
scriba

Voor alle data in dit bericht geldt: Deo volente.