

GEREFORMEERDE GEMEENTE WOERDEN

Woerden, 25 juli 2020

Bericht nr. 23 inzake corona-virus

Beste gemeenteleden,

Opnieuw enkele zaken in dit weekbericht die we graag met u delen.

Kerkdiensten

De groepen die voor morgen, zondag 26 juli, zijn ingedeeld hebben daar deze week bericht over gehad.

In de loop van volgende week wordt een bericht gestuurd aan degenen die kunnen komen op zondag 2 augustus.

Degenen die worden uitgenodigd voor een kerkdienst krijgen daarvan in principe bericht per e-mail op maandag of dinsdag. **Let op uw mailbox. Als u zich onverhoopt moet afmelden, doe dat dan a.u.b. vóór donderdagavond 19.00 uur.** Dan kunnen we in uw plaats een ander uitnodigen. Die leden krijgen dan een uitnodigingsbericht op donderdagavond of vrijdag. **Kijk daarom 's zaterdags nog een keer in uw mailbox,** zodat u geen kerkdienst mist. Hartelijk dank voor uw medewerking.

Zondag 26 juli:

10.00 uur leesdienst en 19.00 uur ds. G.J. Baan

Zondag 2 augustus:

10.00 uur en 18.30 uur ds. J.J. van Ekeveld

Collecten

Wat betreft de collecten het volgende: **u kunt uw gaven ook meteen bij binnenkomst in de collectebussen doen.** Het voordeel daarvan is dat het verlaten van de kerkzaal aan het einde van de kerkdienst wat vlotter verloopt, omdat het niet opstroopt bij de collectebussen. Het blijft ook mogelijk uw gaven bij het uitgaan van de kerk in de collectebussen te doen.

De inzameling van de gaven

Als u thuis meeluistert: u kunt uw giften en bijdragen in de plaats van de collecten overmaken op de bankrekeningen:

- Diaconie: NL22 ABNA 0940 3416 38 t.n.v. Ger. Gemeente Woerden inzake diaconie.
- Kerk: NL50 INGB 0002 6912 58 t.n.v. Ger. Gemeente Woerden inzake kerk.
- Bouwfonds: NL49 INGB 0001 2839 03 t.n.v. Ger. Gemeente Woerden inzake bouwfonds.

Zingen morgen en daarna

Als gemeente zingen we morgen - ingetogen - één Psalmvers. A.s. zondagmorgen en zondagavond is dat de openingspsalm. Enkele zangers/ zangeressen en de kinderen van 12 jaar en jonger zingen alle Psalmverzen.

In het weekbericht aan het begin van deze maand schreven we dat we de ontwikkelingen zouden volgen en dat we na enige weken zouden nagaan of we het zingen konden gaan uitbreiden of niet. Volgende week hoopt de kerkenraadscommissie die de corona-zaken bespreekt dit daarom zorgvuldig opnieuw te overwegen en een beslissing te nemen. Dat vraagt wijsheid, voorzichtigheid en vertrouwen die wij van onszelf ook niet hebben. Wilt u dat in uw gebed voor ons vragen?

Het aantal kerkgangers

We zijn begin deze maand voorzichtig begonnen met 160 kerkgangers. Zoals we toen schreven konden we dat aantal mogelijk wat ophogen, maar we wilden eerst wat ervaring opdoen. In de achterliggende weken bleek dat we het aantal inderdaad geleidelijk wat konden verhogen. We zijn nu uitgekomen op 210 kerkgangers (incl. predikant, ouderlingen, koster, organist, zangers, begeleiders, EHBO). Alle maatregelen worden dan nog steeds goed in acht genomen.

Dit aantal betekent dat in het algemeen ieder lid één dienst per twee weken kan bijwonen. In de komende vakantieweken zal dat soms nog wat meer kunnen zijn (één dienst per zondag), omdat leden door vakantie afwezig zijn.

Afstand

Wilt u er bij het verlaten van het kerkgebouw ook aan denken dat u 1,5 meter afstand houdt? We kunnen ons voorstellen dat het soms fijn is om even contact te hebben, maar beperk het en houd ook buiten afstand. Laten we vermijden dat andere kerkgangers niet goed naar hun fiets of auto kunnen omdat de ruimte om elkaar te passeren te krap is.

Tenslotte

Aan een voortgangsbericht van de landelijke deputaatschappen over de corona-crisis ontleen we:

'De bede om de komst van Gods Koninkrijk plaatst ons hele (kerkelijke) leven, en dus ook de coronacrisis, in het licht van de wederkomst. De coronacrisis heeft ons bepaald bij het betrekkelijke van het leven hier beneden. Nadrukkelijk komt de roep tot ons om als pelgrim door het leven te gaan, zoekend de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende ter rechterhand Gods. Als dat door de werking van Gods Geest de vrucht mag zijn, is de coronatijd, ondanks alle moeiten en verliezen, toch een gezegende tijd.'

Uw koninkrijk koom' toch, o HEER!
Ai, werp den troon des satans neer;
Regeer ons door Uw Geest en Woord;
Uw lof word' eens alom gehoord,
En d' aarde met Uw vrees vervuld,
Totdat G' Uw rijk volmaken zult.

Hartelijke groet,
namens de kerkenraad,
J. Kroon,
scriba

Voor alle data in dit bericht geldt: Deo volente.