

## GEREFORMEERDE GEMEENTE WOERDEN

Woerden, 13 maart 2020

Beste gemeenteleden,

De overheid heeft op 12 maart richtlijnen gegeven in verband met het coronavirus. Deze richtlijnen zijn ook ingrijpend voor het kerkelijk leven. We moeten als kerkenraad en gemeente verantwoord handelen.

We houden de richtlijnen aan. Laten we ons boven alles afhankelijk van de Heere weten. We hebben op biddag gehoord van David, die zich verootmoedigde voor de Heere en schuld beleed. En de Heere liet Zich verbidden. Er was een offer: het Offer. Laat ons het zo van de Heere verwachten.

Actuele informatie rondom het coronavirus vindt u op de website van het RIVM: [www.rivm.nl](http://www.rivm.nl). Het Deputaatschap Kerkelijke Dienstverlening van ons kerkverband heeft een advies gegeven. U kunt dat vinden op [www.gergeminfo.nl](http://www.gergeminfo.nl). Ook daarbij sluiten we ons aan.

De kerkenraad neemt de volgende maatregelen.

### De kerkdiensten

De kerkdiensten kunnen niet op de gewone wijze doorgang vinden. We houden wel kerk, maar dan voor een kleine groep die beneden de honderd personen blijft. A.s. **zondagmorgen** zijn de leden waarvan de achternaam met een A of een B begint, welkom in de kerk. Daarbij is het verzoek om met maximaal twee personen per 'pastorale eenheid' (gezin) aanwezig te zijn, de andere leden van deze gezinnen kunnen thuis meeluisteren.

Aan de leden waarvan de achternaam begint met een C tot en met Z wordt gevraagd niet naar de kerk te gaan, maar thuis mee te luisteren.

De preek zondagmorgen zal geen voorbereidingspreek zijn voor het Heilig Avondmaal.

A.s. **zondagmiddag** zijn de leden waarvan de achternaam met een C tot en met Hoogendoorn begint, welkom in de kerk. Het verzoek is om met maximaal twee personen per 'pastorale eenheid' (gezin) aanwezig te zijn, de andere leden van deze gezinnen kunnen thuis meeluisteren.

Aan alle andere leden (dus waarvan de achternaam begint met A tot en met B en met Hoogerwerf tot en met Z) wordt gevraagd niet naar de kerk te gaan, maar thuis mee te luisteren.

Ook de kerkenraad is bij de diensten niet voltallig, maar met een delegatie aanwezig.

Op deze wijze hopen we de komende zondagen verder te gaan, het alfabet volgend. Over drie zondagen (zes diensten) gerekend is dan elke 'pastorale eenheid' in de gelegenheid geweest één dienst bij te wonen.

Er wordt bij de uitgang gecollecteerd.

Er wordt geen creche gehouden.

## **De bediening van het Heilig Avondmaal op 22 maart**

Er kan op 22 maart helaas geen bediening van het Heilig Avondmaal worden gehouden. We hopen later te bezien wanneer het wel kan.

## **Andere kerkelijke samenkomsten**

De kerkenraad heeft besloten dat alle andere activiteiten in de aankomende week geen doorgang vinden (zondagsschool, verenigingen, bibliotheek). Er zijn twee uitzonderingen: de belijdeniscatechisatie en de kerkenraadsvergadering gaan wel door.

In de komende week zullen we ons beraden of er in de weken ná volgende week wel samenkomsten kunnen worden gehouden.

## **Bezoeken aan kwetsbare personen**

Het 'dringend advies' van de overheid is om het bezoek aan kwetsbare personen (ouderen en personen met verminderde weerstand) te *beperken*.

We willen ook deze richtlijn volgen en hierin zorgvuldig en pastoraal handelen.

Het betreft hier zowel het bezoek door de kerkenraad alsook door gemeenteleden (onderlinge zorg en anderszins). We overleggen steeds van tevoren met de betreffende leden/familie wat we zullen doen.

## **Huisbezoeken**

De huisbezoeken gaan in principe door, maar de ouderlingen die op huisbezoek gaan, bellen van tevoren op om af te stemmen of het gewenst is.

## **De algemene richtlijnen**

Voor al het hier bovenstaande geldt natuurlijk dat we ons houden aan de algemene richtlijnen. Dus thuis blijven als we kwetsbaar zijn en thuisblijven bij hoesten, keelklachten, neusverkoudheid of koorts. Ook schudden we geen handen.

## **Tenslotte**

In het vroegere Diaconessenziekenhuis in Hilversum was in de hal op de muur de tekst geschilderd: 'In stilheid en vertrouwen zou uw sterkte zijn' (Jes. 30:15m). Zieken, bezoekers, dokters en personeel: allen lazen die tekst. Het ziekenhuis is een plaats waar wordt geleden, waar pijn, angst en afhankelijkheid wordt gevoeld. Zo kunnen we ons nu ook voelen in deze omstandigheden. Maar laten we dan weerkeren tot de Heere. Dat staat in het eerste gedeelte van Jesaja 30:15. Opdat we stil zijn en vertrouwen op Hem.

We verspreiden dit bericht waar dat nog mogelijk is met de kerkbode. Daarnaast sturen we e-mails naar de ons bekende adressen en we plaatsen het op de website. Informeert u daarnaast vooral ook uw mede-gemeenteleden als u ze spreekt.

## **Vragen**

Als u vragen hebt, schroom dan niet een van de kerkenraadsleden te benaderen.

Hartelijke groet,  
Namens de kerkenraad,  
J. Kroon,  
scriba